

Familie BOOM – HEESTERS

Bezigheden in de vrije tijd

Bjorn Witlox

De opkomst van het verenigingsleven in Udenhout

Inleiding

In een kleine gemeenschap als Udenhout en Biezenmortel hadden mensen elkaar hard nodig. Er was na werktijd geen enkele vorm van passief amusement. De mensen moesten alles zelf bedenken om zichzelf bezig te houden. Nu ging dat uiteraard vanzelf met alle werkzaamheden die er ook na werktijd nog te doen waren. Maar ook het feit dat er een uitermate sterke gemeenschap was, maakte dat men vroeger als vanzelf altijd onder de mensen was. Men leefde vaak in eeuwenoude buurtschappen van hooguit tien boerderijen. Hier woonden veelal al jaren dezelfde families. Het waren de kinderen, neven, aangetrouwde familie, aangewaaide kennissen die in zo'n buurtschap woonden. Men had elkaar nodig in moeilijke tijden van verlies en ongeluk en gevaar, om te helpen bij elkaars oogst, maar ook om de lange winteravonden door te komen met het nodige plezier. De mannen zaten te kaarten en sterke verhalen te vertellen. De vrouwen deden handwerk en namen deel aan het fenomeen "spinningen". Een spinning was een bijeenkomst, vaak in de winter gehouden, waar door meisjes en vrouwen werd gesponnen. Deze spinningen boden een goede gelegenheid om verhalen, liederen en allerlei andere wetenswaardigheden (roddels) te laten horen.

Hoewel de mensen vroeger bijna alles samen deden, verenigde men zich niet officieel in clubjes of verenigingen. Een grote uitzondering hierop zijn de gilden die al sinds de middeleeuwen bestaan. We kunnen dit de allereerste echte verenigingen in Udenhout noemen. Enkele gilden, die rond 1900 in Udenhout bestonden, zijn: St-Jorisgilde (schutterij), St.-Antonius/ St.-Sebastiaangilde (schutterij), St.-Crispijngilde (schoenmakers) en St.-Ambrosiusgilde (imkers).

Eind 19^e eeuw sijpelt er echter een nieuw soort denken door in de Udenhoutse gemeenschap. Er worden meer kranten en geïllustreerde bladen gelezen, men hoort nog eens wat als men in Tilburg of Den Bosch komt, etc. Woorden als vereniging en bond raken in opmars. Heel langzaam bereiken emancipatie van het gewone volk en ook andere internationale nieuwigheden, zoals het woord *club*, Udenhout. Zowel jong als wat ouder lijken in de ban te raken van alles wat met "zich verenigen" te maken heeft.

Voor 1900 blijft het echter nog bij de gilden, de Mariacongregatie voor ongehuwde vrouwen vanaf 16 jaar, de fanfare Moed en Volharding en het zangkoor/ liedertafel wat verenigingen betreft.

Pastoor Van Eijl

18 December 1903 is voor de Udenhoutse geschiedenis en ook voor het Udenhoutse verenigingsleven een dag van buitengewoon belang. Op die dag werd Petrus van Eijl, voorheen professor op het kleinseminarie Beekvliet in Sint-Michielsgestel, pastoor van Udenhout. Van Eijl was al sinds zijn jeugd goed bekend met Udenhout en hield er een zeer eigen gedachtegoed en manier van werken op na. Hij maakte er in Udenhout een levenswerk van om al zijn parochianen op het goede pad te zetten en ze daar te houden. Hij ageerde zeer tegen zedenverderf en zedenverval. Wat in die tijd neerkwam op godslastering, vieze mopjes vertellen, maar vooral de omgang tussen jongens en meisjes in openbare

gelegenheden en het drinken van alcohol. Die laatste twee punten vormden de speerpunten van Van Eijl's beleid. In Udenhout is Van Eijl vooral bekend vanwege zijn Patronaat, gelegen waar nu de Theaterplaats is en de bibliotheek aan het Plein. Het ging Van Eijl hier niet zozeer om het gebouw alswel om de functie Patronaat. Het woord Patronaat komt van Pater dat Vader betekent. Van Eijl richtte zich sterk op de Udenhoutse jeugd en probeerde hen met vaderlijke bescherming en een veilige omgeving te beschermen tegen het zedenverval waar hij zo tegen was. En uiteraard: *goeie katholieke jungskes* van ze te maken.

Tijdens het pastoraat van Van Eijl, dat duurde tot 1939, zijn er in Udenhout heel wat verenigingen, clubjes, kransjes en klasjes uit de grond geschoten. Uiteraard allemaal met zijn goedkeuring en onder zijn toezien oog. Ik som hieronder enkele initiatieven van Van Eijl op om zijn parochianen te "organiseren". Hij bouwde in 1903 de Pauluszaal. Het gebouw was voor bonds- en bestuursvergaderingen bedoeld en werd daarom ook wel Bondsgebouw genoemd. Het zangkoor hield er repetitie en er stond een harmonium. Op 15 augustus 1905 is de Congregatie van Jongelingen onder de titel Maria Hemelvaart, ook wel St.-Jozefscongregatie, opgericht en telde al snel 58 leden. Aannemer Adrianus Brekelmans bouwde het Patronaatsgebouw, dat werd geopend op 22 maart 1908. Op 16 oktober 1910 volgde de oprichting van de Heilige Familie. Op 21-jarige leeftijd gingen mannen over van de St.-Jozefscongregatie naar de Heilige Familie. Op 15 augustus 1919 is de jongelingenvereniging *Voor eer en deugd* opgericht. Dat was een landelijk bekende beweging tegen zedenverval.

In 1921 gaat het probleem spelen dat wereldlijke verenigingen leden gaan werven in de congregatie van Van Eijl. Hij ziet de bedreiging van leuke clubjes en verenigingen die buiten zijn beschermend oog plaatsvinden.

Rangen en standen

In het kielzog van de ideeën over de emancipatie van het gewone volk en beïnvloed door plaatsen om Udenhout heen, gingen ook de mensen in Udenhout zich organiseren. Puur vanuit het idee van "Samen staan we sterk", maar uiteraard ook om hier het nodige plezier en ontspanning aan te verbinden. Het zou anders Udenhout niet zijn.

Iedere sociale stand had zijn mannenbond, vrouwenbond en jeugdafdeling. De arbeiders kenden de Katholieke Arbeiders Bond (KAB), de Katholieke Arbeiders Vrouwen (KAV) en de jongeren, de Kajotters (KAJ). De boeren kenden de Boerenbond, de Boerinnenbond en Jonge Boerenstand. De middenstanders kenden de Katholieke Middenstands Vereniging (KMOV) en de Katholieke Jongeren Middenstands Vereniging (KJMV). Iedere vereniging had een aalmoezenier die zorgde voor de missen bij jubilea, zegenen van het vaandel, gebeden bij gelegenheden.

Een paar maal per jaar werd er een retraite gehouden. Voor de mannen bij Loyola te Vught, voor de vrouwen bij het Cenakel in Tilburg. De vrouwen gingen minder op retraite omdat ze thuis moeilijker gemist konden worden. De dagen werden gevuld met bidden en ontspanning.

Ik som enkele initiatieven op die illustreren dat men zich in Udenhout ook beroepsmatig ging organiseren om zo de kennis van de leden te bevorderen en om voorbereid te zijn op tegenslagen: oprichting van een middenstandsvereniging (december 1907), oprichting van een bond voor steenfabriekarbeiders (12 juli 1908), een vereniging tot bevordering van de tuinbouw in het bijzonder de fruitteelt (1915), een vereniging van veld- en tuinarbeiders (23 november 1916), een bouwvakvereniging (1916), een werkliedenvereniging (1921-1922), oprichting van De Jonge Werkman (1931) en De Jonge Middenstand (1932).

Ter lering ende vermaak

Naast alle initiatieven op religieus vlak en op het vlak van stand en beroep, waren er in Udenhout ook legio initiatieven waar het de ontspanning en het onderwijs van de jeugd betrof. Uiteraard onder het waakzaam oog van Van Eijl.

Zelfs al voor de komst van Van Eijl was er in 1902 een voetbalelftal genaamd Udenhout Vooruit. Maar dit was geen lang leven beschoren. Een opsomming van wat er zoal te doen was tussen 1903 en 1930 geeft een mooi beeld van de mogelijkheden tot ontspanning voor vooral de jeugd. In het Patronaat was een maandagse avondschool. Tekenles op woensdag, om het geloop naar Tilburg op zondag te voorkomen. Meisjes en jongens zouden elkaar onderweg zomaar tegen kunnen komen. Op 14 september 1909 opening van een meisjespatronaat. Met grote moeite werd er leiding gevonden: Cato van Rooij, Mina Berkelmans, Marie van Lamoen en Jans Piggen. Meisjes kwamen op dinsdag en donderdag van 14.00-16.30 uur. Ook kookschool, naaicursus, etc. Op 18 februari 1914 de oprichting van een geitenfokvereniging. Op 6 mei 1914 de eerste gymnastiekles door L. van Drunen uit Drunen. Oprichting van de St.-Jozefs gymnastiekvereniging met de naam Door Oefening Sterk (DOS). Eind 1914 werd er een fanfarekorps van het Patronaat opgericht. Dit was geen succes, jongens kwamen niet opdagen of waren te "balsturig". Een voetbalelftal van het Patronaat bestond al enkele jaren, maar in mei-juni 1928 schrijft Van Eijl: "Een aantal congreganisten pogen een voetbalclub te organiseren buiten de congregatie om en met niet-congreganisten. Absoluut verzet van mijnen kant en verzoek vanaf de preekstoel aan de parochianen hen in geen enkel opzicht en zeker niet geldelijk te steunen. Zij moeten zich (desnoods gedwongen) organiseren in de congregatie. Alleen met congreganisten of erecongreganisten, met de pastoor als adviseur en de congregatie-zaal als verenigingslokaal. Slechts dan zal een voetbalveld van de vereiste afmetingen beschikbaar worden gesteld dat aan het Patronaatsgebouw grenst." De oprichtingsvergadering van deze voetbalclub is 17 juni 1928 en de club telde bij aanvang 28 leden. We kennen de club nu als S.S.S.

De familienaam Boom

De naam Boom kan op meerdere manieren verklaard worden. Op de eerste plaats kan het aangeven waar de naamdrager woonde: bij een bepaalde boom, waarmee mogelijk ook een slagboom (tol) kan zijn bedoeld. Een andere verklaring kan gevonden worden in een bijnaam voor de naamdrager: een groot fors persoon. Als we aan Frans en Huub Boom denken dan waren dit voor hun tijd ook vrij lange statige mannen. Of iemand die in bomen handelde of bospercelen bezat. De familie Boom bezat in Udenhout redelijk wat bos (onder andere zou de familie Le Mire grond kopen van de Boomen om er hun familie-begraafplaats op te vestigen).

In 1947 woonden in heel Nederland 3.013 personen met de naam Boom, waarvan 241 in Noord-Brabant. Udenhout telde toen 13 personen met die familienaam. In Vlijmen woonden er toen 60.

De stamhuizen

De stamboom van de familie Boom kunnen we terug herleiden tot ongeveer 1580 in Loon op Zand tot een man genaamd Adrianus. De naam Boom komt in Loon op Zand voor het eerst voor in 1625. Daarvoor bestaat de achternaam al in Oisterwijk, Tilburg en Hilvarenbeek. In de familielijn van de hier behandelde familie Boom komt de achternaam Boom voor het eerst op papier voor als Gijsbertus Boom op 18 maart 1708 trouwt met Willemke Brouwers. Deze familie Boom is woonachtig te Efterlingh op het grondgebied van het latere pretpark de Efteling.

Deze familie Boom komt voor het eerst naar Udenhout in de persoon van Johannes Boom (4 maart 1714 Loon op Zand – 19 december 1758 Udenhout)

Groenstraat 75-79

Stamvader Jan Gijsbert Boom trouwt in 1742 met de Udenhoutse Hendrien Willem van Broekhoven. Jan was zelf gedoopt in Loon op Zand. Uit dit huwelijk wordt in 1754 in

Udenhout zoon Peter geboren. Peter vertrekt later naar Moergestel waar hij van de weduwe van Willem Adriaan Willemse een boerderij huurt op de Heijzen aan het Klein Heuveltje. De verhuurster blijft er ook wonen en reserveert de benedenvertrekken en de zolder van het kleine huisje. Jan Boom, de zoon van Peter Boom en Elisabeth Ancems, wordt in die boerderij geboren in 1779. Jan Boom trouwde in 1814 met de Udenhoutse Anna Maria Vissers. Jan Peter Boom had het jaar tevoren een huis in de Groenstraat gekocht. Het wordt omschreven als *een huijzinge, nummer 231, scheidende op de brandmuur gemeen met Antonij de Bont, met stal en verder huijzinge en aangelegen hof en landerijen groot twee lopensen en ten oosten grenzende aan de Aschotssesteeg*. In 1832 staat dit huis op naam van zijn weduwe, dan opgetekend als metselaarster. Haar man, overleden in 1828, was ook metselaar. Het huis heeft thans het adres Groenstraat 75/79 en staat bekend als Ponderosa.

Zoon Jan was eerst leerlooier, maar werd in 1867 schoenmaker. Hij trouwde Cornelia Verhoeven en samen kregen ze zeven kinderen:

1. Anna Maria (Ant), geboren in 1862, leefde samen met broer Jan in het ouderlijk huis in de Groenstraat.
2. Johannes Francis Boom (Jan), geboren in 1864, schoenmaker. Hij woonde met zijn oudere zus Ant in het ouderlijk huis in de Groenstraat. Hij speelde trombone in de fanfare Moed en Volharding. In 1931 mocht hij zijn gouden jubileum vieren bij het mannenkoor.
3. Petronella Maria, geboren in 1866, trouwt op 9 februari 1909 met Frans Hubert van Erdewijk uit Tilburg. Van Erdewijk is daar in 1908 een café begonnen op Markt 26 (nu Oude Markt 14).
4. Adrianus Johannes (Janus), geboren in 1869.

Janus Boom trouwt met Geertrude Adriana Catharina van Rooij. Janus is een echte ondernemende Boom en iemand met een blik voorbij het Udenhoutse. In 1905 word hij schoenmaker in Breda. Dan keert hij terug naar Udenhout en neemt in november-december 1921 het café op het kruispunt over. Voordat Janus Boom in dit café komt is het eerst de herberg/ bakkerij van Frans Verbunt daarna komt Arnoldus Robben erin. Zijn weduwe Johanna Bernardina Driessen trouwt met Adrianus van Rooij. Hun zoon Jan komt er in 1916 in en hun dochter komt in 1921 in het café met haar man Janus Boom. Janus Boom is ook nog bakker terwijl hij het café heeft. Zijn broer Tinus Boom neemt in 1912 de klantenkring over van de eerdergenoemde bakker/ herbergier, tevens wethouder, Verbunt. Janus Boom was zoals gezegd erg ondernemend en laat een uitbouw/ feestzaal aan het café bouwen. Mede doordat de investering te groot was en vooral ook doordat pastoor Van Eijl de Udenhoutse jeugd er enorm van doordrong dat feesten en alcohol drinken zondig was, liep het café niet goed genoeg. In 1926 gaat Janus Boom failliet. In maart 1927 vertrekt hij naar Amsterdam wegens, zoals Van Eijl zelf zei: "financieel geknakt". Ook de Udenhouter Pieter Rats vertrekt in die tijd om dezelfde reden naar Amsterdam. Het café wordt overgenomen door Johannes Klis uit Sprang.

5. Adrianus Martinus (Tinus) – 1871 – trouwt op 15 november 1898 met smidsdochter Hendrika Heesters. In zijn ouderlijk huis in de Groenstraat wordt in 1893 een oven gebouwd zodat de zonen die daarin geïnteresseerd zijn, het bakken kunnen leren. Tinus zet hier zijn eerste stappen in het bakkersvak. Hij leert het bakkersvak verder bij Bakker Maas in de Heuvelstraat (nu 93) en ook nog in Dongen. Na een tijd in het leger gezeten te hebben, trouwt hij in 1898 en koopt het pand Slimstraat 55 en begint hierin een bakkerij. Hij onderscheidt zich vooral door zijn beschuiten. Als zijn zoon Frans in 1942 trouwt en de bakkerij wil overnemen, verhuist hij samen met zijn dochter Ton naar Kreitenmolenstraat 7.
6. Petrus Francisus (Pieter) – 1874 – trouwt op 7 mei 1914 met Anna Maria Smeijers uit Oisterwijk. Ook hij leert in het ouderlijk huis de beginselen van het bakken. Hij bouwt een huis met bakkerij op Groenstraat 27. Hun dochter Cor trouwt met Joh Haen en zij zetten later de bakkerij voort. Weer later zal hun zoon Wim Haen de bakkerij doorontwikkelen.

7. Maria Cornelia – 1877 – trouwt op 23 januari 1913 met Gerardus van de Ven uit Udenhout. Van de Ven stamt zelf uit een Udenhouts bakkersgeslacht en zij beginnen in november 1913 een bakkerij in Helvoirt.

Slimstraat 55

In 1898 kocht Tinus Boom het pand aan de Slimstraat 55 van rietdekker Van Rooij en vroeg een vergunning aan tot het inrichten van een bakkerij. Tinus nam grotendeels de klantenkring over van bakker Frans Verbunt. Meteen al in 1898 brandde het pand, een oude boerderij, af en Tinus liet een nieuw pand bouwen.

Achter de bakkerij lag nog een flinke lap grond tot aan de Hofstraat. Met een plaats, een wei voor het paard, een boomgaard en een moestuin. Waar nu een transformatorhuisje staat bij de uitgang van de Drieshof, stonden vroeger ook nog twee woningen onder een kap. Hier woonden postbode Willem Verschuren op 57 en groenteboer Frans van Doormaal op 59.

Tinus trouwt met Hendrika Heesters, dochter van smid Heesters uit de Groenstraat. Het gezin Boom – Heesters groeide snel uit tot een gezin van 12 kinderen. Moeder Hendrika overlijdt in 1912 in de leeftijd van 36 jaar, enkele uren na haar doodgeboren twaalfde kind. Alle zonen van Tinus werden bakker, behalve Huub die een schildersbedrijf begon en daarnaast een manufacturenzaak dreef in een pand op de hoek van de Slimstraat en de Van Heeswijkstraat. Zoon Frans nam in 1942 de bakkerij van zijn vader over in de Slimstraat. Zoon Kees startte een bakkerij in Oisterwijk, Piet in Tilburg, Jo in Heusden en Amsterdam en Ad in Heusden. Vader Tinus betreft het pand Kreitenmolenstraat 7 als zijn zoon Frans in 1942 trouwt en de bakkerij overneemt. Hij woont in dit statige pand tot zijn dood in 1953. Zijn dochter Ton, die in het klooster zit, woont af en toe bij hem. Frans stopt in 1976 met de bakkerij. De winkel werd tot 1992 voortgezet door zijn weduwe Annie Verzijden. Zij verhuist dan naar Tuinstraat 1 en er komt een eind aan een eeuw bakken en brood verkopen in Slimstraat 55.

Verhalen

Het tragische gezin Heesters

De familie Heesters kwam van oudsher uit Oisterwijk. Aan de Lind 8 staat nog steeds het stamhuis waar de familie Heesters sinds 1824 vleeshouwers en leerlooiers waren. Cornelis Heesters trouwde op 9 september 1874 met de Udenhoutse Maria van Broekhoven. Vooraan in de Groenstraat of vooraan in de Kreitenmolenstraat, in ieder geval tegen het kruispunt aan, had hij een smederij. Dit gezin is een tragisch voorbeeld van het veel te vroeg overlijden, hetgeen vroeger op grote schaal gebeurde. Gebrekkige hygiëne en onveilige werkomstandigheden droegen daaraan bij. Vader Cornelis Heesters werd 42 jaar (1848-1891), moeder Maria van Broekhoven werd 46 jaar (1851-1897), zoon Antonius Johannes (frater Prudentius) werd 21 jaar (1878-1900), Hubertus Cornelis werd 30 jaar (1877-1907) en Hendrika Cornelia, de vrouw van Tinus Boom, werd 36 jaar (1875-1912).

Erfenis

In 1902 wordt door de erven van Johannes Boom aangifte voor het recht van successie gedaan. De erven verklaren dat zijn nalatenschap bestaat uit de helft van het onverdeelde huwelijksvermogen van hun ouders. Na de dood van hun moeder in 1892 had vader het winkelbedrijf, schoenmakerij en het boerenbedrijf met zijn kinderen voortgezet. De onroerende zaken bestonden uit een huis met schuur, verdere gebouwen, erf tuin en moeras aan de Groenstraat, bijna 1000 gulden contant geld en bijna 1.500 gulden aan handelsvorderingen. De winkelgoederen, voorraad leder en fournituren, landbouwgereedschappen, gereedschappen van de schoenmakerij, huismeubelen, kleren en lijfstoebehoren (sieraden e.d.) werden geschat op ruim 3.500 gulden. Er waren ook schulden van ruim 2.600 gulden. Uit de schulden blijkt dat in 1902 niet alleen schoenen werden

verkocht, want onder de crediteuren waren ook leveranciers van koloniale waren, tabak, sigaren en de koekfabriek.

Oprichting S.v.S.S.S.

Een initiatief ontstaan in de bakkerij van de familie Boom. Op 17 juni 1928 is de voetbalvereniging S.v.S.S.S. opgericht, verbonden aan het patronaat van pastoor Van Eijl (toen met de naam R.K.S.S.S.). De club begon in competitieverband te spelen in de R.K. Voetbal Bond, Bisdóm 's-Hertogenbosch, kring Tilburg. De eerste competitiewedstrijd vond plaats op 23 september 1928. Het was een thuiswedstrijd tegen Riel. Het werd gelijkspel, 2-2. De samenstelling van het eerste elftal laat zich uit meerdere bronnen vrij zeker vaststellen. In het doel stond Theo van Roermund. Wim Haen en Frans de Beer waren samen de twee verdedigers, de linksback en de rechtsback. Op het middenveld speelden Bart Kemps, Jo van de Plas en Hub Boom. De voorhoede werd gevormd door Kees Boom, Frans Boom, Seraar Danklof, Piet Boom en Aloys Probst. Met vijf spitsen was er sprake van een aanvallend team, zoals gebruikelijk was in die tijd. Tot de reserves behoorden de gebroeders Brord en Math Vilé en Noud van Roermund. Vrij kort daarna werd ook Harrie Boers lid van het team.

Vermaak in het café

Frans Boom speelde bij S.v.S.S.S. en kwam in de jaren '30 met zijn maten (onder andere Brord Vilé en Graard Danklof) regelmatig in Café Verzijden. Drieka runde er de tent en dochter Annie liep er rond. In de cafés werd in die dagen nog bruin bier gedronken. Pilsener kende men over het algemeen nog niet. De balorige jonge mannen schiepen er soms plezier in om een teil vol te laten lopen met bruin bier en daar dan peperkoek in te leggen. En dan maar een wedstrijdje doen wie hem het verst leeg kreeg. Frans Boom kon heel veel hebben en werd nagenoeg niet dronken. Na zijn huwelijk in 1942 zou Frans geen bier meer aanraken.

De stamreeks

- I. Adrianus Boom (1585)
- II. Henric Adrianus Boom (Loon op Zand 1614) x Nicola
- III. Adrianus Henricus Boom (Loon op Zand, 1647) x Gisberta Thomas
- IV. Gijsbertus Boom (Loon op Zand, 1681) x Wilhelma Brouwers
- V. Johannes (Jan Gijsbert) Boom (Loon op Zand 1714) x Henrica van Broeckhoven
- VI. Petrus (Pieter) Boom (Udenhout, 1754) x Elisabeth Maria Ancems
- VII. Johannes (Jan) Boom (Moergestel, 1779) x Anna Maria Vissers
- VIII. Johannes (Jan) Boom (Udenhout, 1825) x Cornelia Verhoeven
- IX. Adrianus Martinus (Tinus) Boom (Udenhout, 1871) x Hendrika Cornelia Heesters

Het gezin van Tinus Boom en Drieka Heesters

	Naam	Geboren	Huwelijk	Overleden
1	Cornelia Anna Maria (Cor)	21 september 1899 Udenhout	Petrus Andreas Josephus (Pieter) Robben	25 januari 1989 Udenhout
2	Maria Adriana Cornelia (Miet)	13 september 1900 Udenhout		29 april 1976 Esch
3	Johannes Petrus Antonius (Jo)	12 augustus 1901 Udenhout	Gerarda Maria Pijnenburg	1 juni 1983 Tilburg
4	Cornelia Antonia Wilhelmina (Ton)	12 augustus 1901 Udenhout		16 december 1973 Goirle
5	Adrianus Johannes Maria (Ad)	28 augustus 1902 Udenhout	Anna Rats	Australië

6	Francisca Cornelia Adriana	6 september 1903 Udenhout		10 oktober 1903 Udenhout
7	Cornelis Hubertus (Kees)	16 november 1905 Udenhout	Jo van Laarhoven	30 mei 1985 Udenhout
8	Geertruda Maria Adriana (Truus)	8 september 1907 Udenhout		13 mei 1993 Helvoirt
9	Franciscus Petrus (Frans)	28 augustus 1908 Udenhout	Annie Verzijden	11 januari 1989 Udenhout
10	Petrus Johannes Maria (Piet)	13 september 1909 Udenhout	Net Brekelmans	19 maart 1997 Berkel-Enschot
11	Hubertus Franciscus Petrus (Huub)	9 februari 1911 Udenhout	Sjaan Heerkens	24 november 1997 Udenhout
12	Doodgeboren zoon	24 maart 1912 Udenhout		24 maart 1912 Udenhout

Gezin Tinus Boom – Hendrika Heesters:

1. Cornelia Anna Maria Boom (21-9-1899 - 25-1-1989). Cor Boom trouwt met Pieter Robben en zij gaan wonen op Slimstraat 3.
2. Maria Adriana Cornelia Boom (13-9-1900 - 29-4-1976). Miet Boom wordt religieuze en kiest de bijzondere kloosternaam Optat, wat Hoop betekent. Zij treedt in 1921 in bij de Witte Zusters te Sterksel (Zusters Missionarissen van Onze Lieve Vrouw van Afrika) en gaat werken in Algiers, Algerije, Noord-Afrika. In 1930 komt ze terug naar Nederland.
3. Johannes Petrus Antonius Boom (12-8-1901 – 1-6-1983). Tweeling met zus Ton Boom. Jo Boom trouwt op 2-9-1930 met Gerarda Maria Pijnenburg. Een dochter van de slager Pijnenburg – Verstedden. Op Botermarkt 13 in Heusden beginnen zij een bakkerij. Zijn broer Ad komt hem daar regelmatig helpen en in 1938 neemt Ad de bakkerij van zijn broer Jo over. Jo Boom vertrekt weer terug naar Udenhout en gaat bakken op Kreitenmolenstraat 59. Een bakkerij die hij overneemt van de D.E.S. Op 19-12-1941 sterft zijn vrouw en op 8-2-1943 trouwt hij te Gilze Rijen met Cornelia Wilhelmina van Dongen. Zij scheiden later weer en Jo Boom vertrekt vervolgens naar Amsterdam waar hij in Amsterdam-Oost een goed lopende bakkerij begint. Toch komt hij uiteindelijk weer terug naar Brabant en gaat in Tilburg wonen aan de Postelse Hoeflaan.
4. Cornelia Antonia Wilhelmina Boom (12-8-1901 - 1973). Tweeling met broer Jo Boom. Ton Boom bleef ongehuwd en woonde vanaf 1942 met haar vader Tinus op Kreitenmolenstraat 7.
5. Adrianus Johannes Maria Boom (28-8-1902 - ?). Ad Boom trouwde met Anna Rats. Hij neemt in 1938 de bakkerij in Heusden over van zijn broer Jo. Wegens omstandigheden in de gezinssfeer vertrekt het hele gezin per boot naar Australië waar het schip de Johan van Oldenbarnevelt aankomt op 25-03-1957.
6. Francisca Cornelia Adriana (6-9-1903 – 10-10-1903). Een maand en 4 dagen oud geworden.
7. Cornelis Hubertus Boom (16-11-1905 - 1985). Kees Boom trouwt met Jo van Laarhoven en begint in 1933 een bakkerij aan de Burgemeester Canterslaan in Oisterwijk. Hij was één van de zonen Boom die intensief bij de voetballerij betrokken waren.
8. Geertruda Maria Adriana Boom (8-9-1907 - 13-5-1993). Truus Boom, in de familie bekend als Tante Zusterke, wordt religieuze onder de kloosternaam Henriette de la Nativité en treedt in bij de Dochters der Wijsheid in Schimmert. Jarenlang is ze portierster geweest in het schippersinstituut aan de Coolhaven in Rotterdam.
9. Franciscus Petrus Boom (28-8-1908 - 31-1-1989). Doordat zijn moeder in 1912 was overleden en zijn vader alleen kwam te zitten met een kinderschaar en een drukke bakkerij, gaat Frans Boom op 21 april 1922 naar de kostschool Sint Cornelius, van de Fraters van Tilburg, in Reusel. Zijn broers Ad en Kees gingen hem daar al voor. Het was heel gebruikelijk om in drukke huishoudens enkele kinderen naar kostschool te sturen. De jongere zonen Boom raken betrokken bij het patronaat van pastoor Van Eijl en rond

1928 weten ze zich daar een beetje van los te weken en samen met wat Udenhoutse bakkerszonen richten Kees, Frans, Piet en Huub Boom S.V. S.S.S. op. Frans Boom trouwt met Annie Verzijden. Dochter van Jo Verzijden en Drika Witlox die op Slimstraat 29 Café Wilhelmina exploiteerden. Na hun huwelijk in 1942 nemen ze de bakkerij van vader Tinus Boom over. Als een echte dochter van Drika Verzijden bestiert Annie de winkel en de zaken. Terwijl Frans zich uit de naad werkt in de bakkerij en gaat toeren met brood. In 1976 stopt Frans met bakken en vindt een hobby in het kijken van alle sporten op televisie. Vooral voetbal, de Tour de France en tennis. Voor zijn overlijden doet hij zijn recept voor het Brabantse worstenbrood, zijn specialiteit, over aan Van Iersel van de Bakker op de hoek. Frans Boom sterft in 1989 in hetzelfde huis als waar hij in 1908 werd geboren. Zijn vrouw Annie blijft het winkeltje nog een tijdje bestieren met vooral snoepgoed en brood dat elders wordt betrokken. Zoon Frans doet nog vele broodtoeren vanuit de bakkerij aan de Slimstraat. Begin jaren '90 verhuist Annie naar Tuinstraat 1 en word het pand Slimstraat 55 verkocht aan Frans Leijten, die als hobby op kleine schaal blijft bakken.

10. Petrus Johannes Maria Boom (13-9-1909 - 19-3-1997). Piet Boom raakt al vroeg betrokken bij het patronaat van pastoor Van Eijl. Hij neemt plaats in het bestuur. In 1928 richt hij samen met zijn broers Kees, Frans en Huub de voetbalclub S.V. S.S.S. op. In 1936 trouwt hij met Net Brekelmans. Een dochter van de aannemer Josje (de Goolse) Brekelmans. Ze beginnen een bakkerij op Poststraat 6 in Tilburg. Later beginnen ze een kruidenierswinkel aan het Leo XIII Plein. Blijkbaar is Piet dan een beetje klaar met het ondernemen en kiest hij uiteindelijk voor een vaste baan bij Interpolis.
11. Hubertus Franciscus Petrus Boom (9-11-1911 - 24-11-1997). Huub Boom was in 1928 met zijn broers Kees, Frans en Piet betrokken bij de oprichting van voetbalclub S.V. S.S.S. Hij trouwde met Sjaan Heerkens en had een manufacturen- (textiel) en schrijfwareenzaak op de hoek van de Slimstraat – van Heeswijkstraat. Ook was hij huisschilder/ behanger en verstond hij de kunst van het zogenaamde marmeren: hout zo beschilderen dat het marmer lijkt. Hij was jarenlang Sinterklaas in Udenhout en zat bij de Raad van Elf. Hij speelde toneel bij het naoorlogse DVO (Door Vrienden Opgericht). Voor de oorlog was er de Zang- en Toneelvereniging Oefening en Vermaak. Huub Boom was betrokken bij de heroprichting van gymnastiekvereniging DOS in 1946. Ook was hij zeer actief in de winkeliersvereniging. In zijn latere jaren was hij betrokken bij de bejaardensoos in de voormalige burgemeesterswoning. Hij kreeg voor al zijn inzet de zilveren eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.
12. Doodgeboren zoon Boom 24-3-1912. Na de geboorte van dit kind om 12.00 uur overlijdt moeder om 15.00 uur.